

# Karel Sys

## Legendarisch zwaargewicht.

1914 - 1990

*Ademloos zit het publiek op het puntje van zijn stoel. Alle ogen gericht op de tengere jongen in de boksring. Snel als een hazewind en lenig als een kat ontwijkt hij de slagen van zijn tegenstander. 'Komaan Karel, een uppercut ...' En na vier rondes barst het publiek los: Sijs wint! Het is zijn eerste bokswedstrijd. Een slungel met lef.*

Eigenlijk wil Karel Sijs wielrenner worden. Maar moeder moet vijf mondjes vullen en een fiets kan er niet af. 'Kom eens mee naar het boksen kijken', overtuigt zijn vriend hem. En hij neemt Karel mee naar de *Flandria Boxing Club* van Oostende. Een openbaring! Van zijn zus leent hij een gebreid badpak, van zijn vriend vijftien frank en dan kan hij zich inschrijven. Zestien is hij en vlug. Vliegenvlug.

Om gratis naar echte boksmatches te gaan, klust hij bij in de zaal. Als op een blauwe maandag een uitdager niet verschijnt, zit de organisator met zijn handen in het haar. Kan Karel niet inspringen? Met klamme handen en flanellen benen stapt hij in de boksring. Na vier rondes wint hij op punten. Minutenlang scandeert het enthousiaste publiek zijn naam.

Als Sijs na 28 liefhebberskampen op zijn achttiende profbokser wordt, gaat het vooruit: Kampioen der Beide Vlaanderen, Belgisch Kampioen Lichtzwaargewicht, Belgisch Kampioen Zwaargewicht.

In 1939 is hij officiële uitdager voor de wereldtitel, maar de Tweede Wereldoorlog staat voor de deur en Karel moet in 't leger. Omdat de Duitse bezetter de vechtsport goed gezind is, kan Karel - met de hulp van zijn manager Theo Vanhaverbeke - de competitie verderzetten. Als profbokser moet hij bovendien niet naar de Duitse werkkampen.

Zo reist Sys in volle oorlogstijd naar Zweden om er de gigant Olle Tandberg te bekampen. Karel verliest, maar verovert later op diezelfde Zweed toch de Europese Zwaargewichttitel.



Fotobron: Beeldbank Oostende



Met de maalboot naar Engeland om Moe Moss te bekampen (17 februari 1935). Fotobron: Beeldbank Oostende

Na de oorlog wordt Sys beticht van collaboratie. Hij wordt vrijgesproken maar verliest zijn bokslisentie. Gedaan dus met boksen. Gedaan? Dat is buiten de waard gerekend!

Karel kijkt uit naar Spanje om er te catchen. Maar de liefde voor het boksen knaagt en Sijs verhuist naar Argentinië waar hij wél mag boksen. Hij wint er bijna alle matches.

En dan, in 1952, frontpagina-nieuws. Sys komt naar Brussel! Het Sportpaleis zit tjokvol. Onze legendarische Oostendenaar kampt er voor de tweede keer in zijn carrière voor de Europese Zwaargewichttitel. Tegen de Duitser Hein Ten Hoff.

En Karel wint. Maar in België blijven doet hij niet, Argentinië roept. Hij wordt er 76.



Fotobron: Archief Roger Penne

*Sys verliest in zijn hele loopbaan slechts 15 kampen maar gaat nooit tegen het viilt. Archie Moore noemt hem een spookbokser: overal aanwezig in de ring maar ontrefbaar.*